

Inloop lied



Gezinskerk 8 Oktober 2023

Welkom allemaal!



"Samenwerken
gaat over
relaties,
een uitgestoken hand"



Gezinskerk Kleverskerke!



Vandaag gaat het over Paulus passend bij het jaarthema: "Ga mee"



*Eerst zien en dan geloven of andersom...
Een vervolger of een dienaar...
Welke adviezen heeft hij voor de gemeente?*

GOD ROEPT ONS, OM OVERAL EEN LICHT TE ZIJN.
MET ELKAAR WEERKAATSEN WIJ ZIJN GLANS.



Zingen :

Vrede groet



Vredesgroet



We steekt de kaars aan?

Elkaar begroeten, bidden en zingen



Voor wie en wat zullen we bidden ?



Paulus wat kunnen we van zijn leven leren?



Eerst zien en dan geloven of eerst geloven en dan zien...
Een vervolger wordt een dienaar die de wereld over reist!



Steniging Stephanus, Paulus
past op de mantels



Verhaal

Inleiding:

De vervolger
wordt een
dienaar...
maar hoe dan



Wat gaan we doen?

We kijken nog even verder naar het veranderde leven van Paulus:

Hij gaat op reis...en neemt mee
Hij schrijft brieven...aan wie?
Wat levert dat op?

De knutsel heeft te maken met “alles andersom”...”het is niet wat je altijd dacht”

Werkbladen naar keuze



Schrijf een brief naar....



Paulus maakt 3 zendingsreizen uit :
Jezus is zijn Heer en Redder...
dat wil hij aan iedereen laten weten!



Geen cruiseschip



Handelingen 27...ze komen terecht op Malta



ACHTERSTEVEN

BOEG

grootzeil

voorzeil

ankers

stuurriemen



Bijna 300 mensen gingen met Paulus mee. [Van de angst](#) aten ze 14 dagen niet...het stormde flink. Paulus zegt: 'Toch vraag ik jullie de moed niet te verliezen, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan' ([Hand.](#)



'Hij dankte God in aanwezigheid van iedereen.' — Handelingen 27:35

Paulus had geen gemakkelijk leven sinds hij God kende...maar de kerk groeide wel...

De gemeente groeide in aantal, deelden alles



Bij onenigheid spreken zij vanuit Gods Woord



Adviezen voor de eerste kerkmensen

Lijk op Christus, probeer te zijn zoals Hij...zie jij Hem als je in de spiegel kijkt?

Jouw leven is niet kostbaar alleen voor jezelf maar ook voor God!

Bemoedigd worden door het geloof van elkaar...praat er samen over!



Jaarthema "Ga je mee"
23/24 =
uit je stoel, uitnodigend



Cross-shaped believer





Collecte

1^e Kerk:

2^e Diaconie:



Mededeling...19 November weer Gezinskerk

Slot de wens van Paulus aan ons allemaal

187

Ik wens jullie toe dat God, onze Vader,
en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn
en jullie vrede geven.

ROMEINEN 1:1-7



Slotlied...



Fijn dat je er was !

Tot de volgende keer op:

Zondag 19 November



Inleiding: de vervolger wordt een dienaar... maar hoe dan

