

Inloop lied

Prayer of the mothers



Gezinskerk 13 oktober

Welkom allemaal!



Terugblik Vredesweek





Jaarthema: Als Nieuw!

'Leven in het licht van Gods Koninkrijk'.

Naäman is een vroeg voorbeeld van Gods zorg voor andere volken

2 Koningen 5



- *Als slavin werken in een ander land*
- *Je niet door trots/schaamte laten leiden*
- *Niemand krijgt een voorkeursbehandeling*
- *Je kunt overal God dienen*



Openingslied

Opwekking 23 zie de
zon, zie de maan...





Wie steekt de kaars aan?

Elkaar begroeten, en bidden



Voor wie en wat zullen we bidden ?



Hoe wat en waar in de Bijbel en nu...oorlog en ontvoeringen



Aram was een buurland van Israël en lag ongeveer waar nu Syrië ligt. Israël en Aram waren vaak in oorlog met elkaar. Ze dienden andere goden.

9e eeuw v.
Christus

Meisje door een bende Arameeërs uit Israël geroofd en slaaf bij Naäman en zijn vrouw



2023 n. Christus
ontvoering na festival



Luister eerst naar het Bijbelverhaal, daarna samen even beter kijken



Als slavin werken in een ander land



Naäman is een echte held in het leger maar thuis klaagt hij over zijn besmettelijke, vervelende huidziekte.



Wacht effe...mag ik even vragen hoe kan het dat dit meisje liefdevol advies geeft en niet vet kwaad doet!!



Het meisje zegt tegen haar meesteres: "Was mijn heer maar bij de profeet in Samaria. Hij zou hem wel genezen"



Je niet door trots of schaamte laten leiden...



Wacht effe...hoe kan het dat Naäman dit meisje gelooft?

Enne...tja om van zijn probleem af te komen moet hij het eerlijk durven vertellen. Zie je hem denken?! 

Zou jij dat ook durven als je een groot geheim probleem hebt?

Naäman ging naar zijn koning en vertelde wat het meisje had gezegd. De koning van Aram zei: Goed, ik geef je een brief mee voor de koning van Israël.



Niemand krijgt een voorkeursbehandeling



Naäman gaat op pad met veel goud en zilver mee...de koning van Israël leest de brief en roept: Ben ik God soms?..., let maar op ze willen vast oorlog met mij





Elisa hoort ervan en laat de koning een bericht sturen: “Laat die man maar naar mij komen dan zal hij toegeven dat er een profeet is in Israël”

Zo kwam Naäman bij zijn huis...



Maar Elisa kwam niet naar buiten....stuurt een knecht. Tssss wat is Naäman kwaad, hij is een belangrijke held daar kom je toch wel voor naar buiten!





WHAT?!

...Ik word niet goed...7x
...dderrivier van
...ar

- Hij kreeg geen voorkeursbehandeling,
- niet van de koning
 - niet van de profeet Elisa
 - niet van God

Hij kreeg geen koninklijke maaltijd, geen persoonlijk gebed, geen moeilijke opdracht...Naäman moest gewoon geloven en vertrouwen dat het goed zou komen!

Hoe zit dat met jou, met ons?



Je kunt overal God dienen





Elisa weigert cadeaus....

Dan vraagt Naäman: laat mij zand meenemen zoveel als twee ezels kunnen dragen want ik wil alleen nog maar offers aan God brengen, op zijn grond!



O, en nog één vraag: Als ik met mijn koning meega naar de tempel van Rimmon, dan leunt mijn koning op mijn arm als hij zich buigt...dan moet ik meebuigen. IK hoop dat de Heer mij dat wil vergeven. Elisa antwoorde; “Dat is goed, ga in vrede!”

Is dat niet bijzonder?

Kijk en luisterlied

Opwekking kids 258





JA...een proefje van Paula

Spannend hoor
Wat nu weer.....

! LET OP!
DIT PROEFJE MOET WORDEN
GEDAAN DOOR EEN VOLWASSENE!

Ontploffingsgevaar?



1

VUL DE GROTE POT VOOR TWEE DERDE MET KOUD WATER EN ZET DEZE IN HET MIDDEN OP DE TAFEL.



2

LEG EEN PAAR STEENTJES OF KNIKKERS IN DE JAMPOT, ZODAT DEZE ZWAARDER WORDT.



3

DRUPPEL INKT OF WATERVERF IN DE JAMPOT.



4

VUL DE JAMPOT MET HEET WATER. ZET DE JAMPOT IN DE GROTE POT MET HET KOUDE WATER.



Wat gaan we doen?



Zaai iets moois en vertrouw erop dat er iets opkomt.

Naäman wil graag aarde meenemen uit het land Israël. Op die aarde wil hij een altaar bouwen om offers te brengen aan de Heer. De kinderen maken een potje met aarde, waaruit iets moois komt



Collecte



1^e Kerk: Pastoraat = omzien naar elkaar



2^e Diaconie: voedselbank Walcheren



Lied ...paar keer

*Jaarthema:
'Leven in het licht van
Gods Koninkrijk'.*



Het Koninkrijk van God

Het Koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede,
en vreugde in de Heilige Geest!

Kom, Heer, en open in ons de poorten van uw Koninkrijk!

Fijn dat je er was !

Tot de volgende keer op: **17 november**

