

Inlooptied

De song "We Pray" neemt ons in het refrein mee naar Iran, naar het lied Baraye, een protestsong na het overlijden van een jonge vrouw die door de Iraanse politie gearresteerd werd omdat ze haar hijab niet juist droeg.



# Gezinskerk 19 Januari

Welkom allemaal!



# Jaarthema: Als Nieuw!



## *Jezus spreekt met Nikodemus*

Johannes 3:1-13

- Wie is Nikodemus, waar kennen we hem van?
- Nikodemus stapt in het licht omdat hij meer wil weten van Jezus.
- Er ontstaat een verwarrend gesprek: opnieuw geboren worden om bij Gods nieuwe wereld te horen.
- Waaraan zou een ander kunnen zien dat jij “Als nieuw” bent, welk gedrag past daarbij?



# Openingslied





Wie steekt de kaars aan?

# Elkaar begroeten, en bidden



Voor wie en wat zullen we bidden ?



# Wie is Nikodemus, waar kennen we hem van?

Nikodemus was een Farizeeër = een lid van het joodse volk.

Welke regels zouden er (geweest) kunnen zijn?

Nikodemus heeft daarom een ruzie met de Farizeeërs maar niet met Nikodemus.



# Nikodemus stond bekend als:

een man die de Schrift kent en dan niet oppervlakkig, maar iemand die leeft uit de Schrift. Een wijze man, geliefd en gerespecteerd.

Nikodemus wordt 3 keer genoemd in de Bijbel:





# Nikodemus stiekem 's nachts op bezoek bij het Licht...Jezus zelf



Nikodemus leert over leven in Zijn licht...luister maar naar het verhaal.



# Jezus en Nicodemus



**Johannes 3: 1-16**

# De Heilige Geest...belangrijk dus



Waaraan zou een ander kunnen zien dat jij “Als nieuw” bent, welk gedrag past daarbij?

...egen Nikodemus: 'Je kunt Gods nieuwe wereld alleen binnengaan als je op een nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurt als je gedoopt wordt met de heilige Geest.'

JOHANNES 3:5

nBg

Galaten 5 vers 22-26







# *Ja*wel...een proefje van Paula

Spannend hoor ....  
Wat nu weer.....

## WAT HEB JE NODIG?

- \* EEN TAFEL \* EEN KAARS \* EEN KANDELAAR
- \* LUCIFERS OF EEN AANSTEKER \* EEN TRECHTER



LET OP!  
DOE DIT PROEFJE SAMEN  
MET EEN VOLWASSENE!

1

ZET DE KAARS IN DE KANDELAAR OP EEN TAFEL.  
STEEK DE KAARS AAN.



DE KAARS STAAT VOOR HET LEVEN.

2

GA ZO VOOR DE KAARS ZITTEN OF STAAN DAT  
DE AFSTAND TUSSEN JOU EN DE VLAM ONGEVEER  
40 CENTIMETER IS.



LUKT HET JE  
DE KAARS UIT TE BLAZEN  
VANAF DEZE AFSTAND?

3

BRENG DE TUIT VAN DE TRECHTER AAN JE LIPPEN.  
HOUD HET MIDDEN VAN DE TRECHTEROPENING VOOR  
DE KAARSVLAM.



DE TRECHTER STAAT VOOR DE WIND VAN DE GEEST.

4

PROBEER DE KAARS NOG  
EENS UIT TE BLAZEN.



WAT  
GEBEURT  
ER NU?



Dozen...

Quiz!



# Collecte



1<sup>e</sup> Kerk: beheer kerk en eigen pastoraat (?)



2<sup>e</sup> Diaconie: voedselbank Walcheren



# Wat gaan we doen?

Versier je eigen lamp met ....

Of

Maak de moeilijke puzzel...8-12 jaar

Of

Vul een flap: hoe kunnen we als gezinskerk 'Als nieuw' zijn richting 2030 ?

Wat willen we behouden?  
Wat kan weg...?  
Welke nieuwe ideeën hebben we naar de toekomst?





# Slotlied: Zijn als een licht!



Fijn dat je er was !

Tot de volgende keer op: **16 Februari**

