

Inloop lied



Gezinskerk 19 November 2023

Welkom allemaal!



"Samenwerken
gaat over
relaties,
een uitgestoken hand"



Gezinskerk Kleverskerke!



DE KREATIEVE THEOLOGIE MIROSLAV VOEF
**Uitsluiten of
omhelzen**

Vandaag gaat het over “Meester en slaaf” ...slavernij en geloof ...



*Een ‘meester’ of een ‘slaaf’
Slaaf of verslaafd zijn?
Onesimus een weggelopen slaaf
Kun je echt vrij zijn?*



Zingen :

Vrede groet



Vredesgroet





We steekt de kaars aan?

Elkaar begroeten, en bidden



Voor wie en wat zullen we bidden ?



Een "meester en een slaaf" ..uhhh...wie heeft dat bedacht??

In het paradijs was alles goed, er was liefde en vrijheid
Zelfs bij de dieren



Die ene hap...maakte heel veel anders...



Een meester = eigenaar = de baas ...hij zorgt ervoor dat de slaaf aan hem gebonden is door dwang

Zie jij wie de bazen zijn?

Hoe zie je dat de slaaf niet weg kan?

Waarom zouden die meesters de slaven niet laten gaan?



Je kunt ook een ander soort 'meester of baas' hebben...waar je niet zonder kunt....dan ben je zelf een slaaf van iets.

Wat zie je?, waar ben jij een slaaf van?



LIED



Lied 7

Verslaafd



Onesimus (= 'nuttig') *een weggelopen slaaf*

Hij gaat schuilen bij Paulus en gaat voor hem werken...

In de tijd dat Paulus zijn brief aan Filemon schreef, was slavernij heel gewoon. Daarom verzet Paulus zich in deze brief niet tegen slavernij. Zo waren er heel veel slaven in belangrijke steden van het Romeinse rijk. **Paulus was een Romein...**



Paulus schrijft op slimme wijze een brief...aan de meester van deze slaaf Filemon...

Uhm...zou Paulus verslaafd kunnen zijn aan deze slaaf?



De brief...heel slim opgesteld

Beste Filemon,

ik schrijf je met vrede wensen in de naam van Jezus voor jou, je vrouw Apfia en je zoon Archippus. Doe ook veel groeten aan allen die in jouw huis samenkomen.

Ik stuur je deze brief mee met Onesimus, die hier voor mij tijdens mijn huisarrest een grote steun is geweest. Eigenlijk kan ik hem bijna niet missen, maar toch vind ik dat hij naar jou moet teruggaan. Hij is weggegaan als een slaaf, en nu komt hij terug als een broer in Christus. Dat is op zich al een cadeau! Misschien is het nu jouw beurt om cadeaus uit te delen. Als je het goed bekijkt, ben je mij zelfs je leven schuldig, want ik heb je bij Jezus gebracht. Dus alles wat Onesimus jou schuldig is, schrijf je maar op mijn rekening! Ik ben er zeker van dat je hem met open armen ontvangt, en meer dan dat! Dus wees alsjeblieft niet te hard voor hem en vergeef hem wat hij fout heeft gedaan.

Zodra ik weer vrij ben om te gaan waar ik wil, ben ik van plan om je op te zoeken. Ik kan haast niet wachten tot het zover is.

Groeten van iedereen hier, en tot binnenkort,

Paulus



Hij betreft liefjes...zoveel mogelijk mensen

Hij heeft eerlijk gezegd dat hij is weggelopen, maar het is een goede kerel!

Hij is tot geloof gekomen en dus jou broer...! TOP cadeau!

Trouwens ik heb jou ook gered...maar doe het voor Jezus.

Doe een beetje aardig voor hem want ik kom snel langs...



Hee wil jij
mij vriendje
zijn ?

Vrij zijn in Christus?



Voor Paulus waren alle mensen gelijk of ze nu slaaf waren of niet. Hij zorgde er niet voor dat Onesimus vrij kwam...maar Hij plant wel een zaadje... **duurde eeuwen!!**



Als Christus je baas (= Heer) is,
dan is dat de beste keuze die je kunt maken

Christus verlost ons van iedereen en alles dat ons bindt. Dat betekent dat we moeten strijden tegen verslaving en slavernij.

Slaaf zijn van Jezus betekent ook dat we ons dienstbaar opstellen om anderen te vertellen over die ware vrijheid en hen te helpen met het vinden ervan.



De kerk heeft lang meegedaan met nare dingen...en soms nog

Slot(luister)lied



Wat gaan we doen?

Een Vriendenslinger maken

Je bent vrienden van elkaar omdat je in Jezus gelooft. De kinderen maken met elkaar een vrolijke vriendenslinger die zeker een plekje aan de muur verdient

Een werkblad.....



Collecte

1^e Kerk:

2^e Diaconie:



Mededeling...23 december kerstfeest Gezinskerk

Slot wie kan deze wens / zegen voor ons voorlezen?

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25



Fijn dat je er was !

Tot de volgende keer op:

Zondag 23 december

